

SKÖNHETEN I ÖKNEN



Kom med på en imaginär resa i bild och berättelse till de tidiga kristna källorna i Medelhavets östra hörn.

*En kväll i ord, bild och musik i Oppmanna församlingshem 16 februari.
Vi samlas klockan 19 och inleder med andakt, sedan kaffe.*

Inspiration från öknens andliga källor kan ge näring åt vår vardag och vårt böneliv. Vi beger oss till platser i Egypten, Sinai och Syrien som varit oaser för bön och möten sedan de första århundradena. I öknen möter vi den tidiga kristna traditionen fullt levande och känner kyrkans starka puls. Ökenfäderna och klostergemenskaper är genom tiden aktuella med sin enkelhet, äkthet, kärleksfullhet och visdom.

Sinai. I Sinai binds gamla och nya testamentets tid samman, här finns berget där Mose tog emot budtavlorna och här finns heliga Katarinas kloster i den grekisk-ortodoxa traditionen. Vi ser ikoner bevarade från 500-talet och bestiger Mose berg.

Anafora. Anafora är en retreatfarm med rötter i de första klostren. Vi vilar ögat i platsens rikedom av rymd, enkelhet, och värme och får höra om det stora sociala arbete som görs av biskop Thomas och hans medarbetare.

Wadi el Natroun. Från Anafora gör vi en utflykt till Wadi el Natroun, saltdalen. Här finns kloster i den koptisk ortodoxa traditionen i full aktivitet som varit verksamma sedan 400-talet.

Syrien. Paulus verkade här och än idag finns hans spår tydligt närvarande. Här finns också de tidiga helgonen St Tekla och Simeon Stylitens kloster. Numera pilgrimsplatser för långväga kristna, och muslimer. I Syrien lever kristna och muslimer sida vid sida i frid. Vi kikar också in i gränderna i Damaskus och den stora Umayyadmoskén.

Välkommen till en kväll i Oppmanna och öknen!

Anna-Clara

Anna-Clara har de senaste åren vistats i Egypten, Syrien och Palestina i längre perioder.

... kanske gör vi en dag tillsammans en resa hit?
En gruppresan till öknens källor är planerad till mars 2012.